

Beste relatie,

Wij vinden het een eer om u ter gelegenheid van ons vijftigjarige jubileum dit unieke boek aan te bieden en enkele woorden aan u te mogen richten.

Vijftig jaar geleden begon opa Preyde met ambulante handel in sanitair - de Bollenstreek, het Gooi en de kop van Noord-Holland werden onder meer bezocht. Hans Preyde sr. deed hier later nog een schepje bovenop en er kwamen klanten uit Haarlem en Amsterdam bij. Na enkele bewogen jaren vond Hans Preyde sr. zijn thuisbasis in ons huidige pand in de Pieter Maritzstraat. Na eerst een afhaalbalie te hebben geopend, kwam er na enkele jaren op een klein zoldertje een eenvoudige showroom bij. Deze is heden ten dage door de opvolgers van Hans Preyde sr., Hans jr. en Gert-Jan, uitgegroeid tot een waar badkamergeroegen. Vele merken en bijzondere goederen staan prachtig uitgestald in de verkoopruimte van 250 vierkante meter.

Wij zijn er trots op dat we ons bedrijf in dit bijzondere boek over Haarlem mochten presenteren. Haarlem. Eigenlijk een dorp onder de steden. Wie kent elkaar niet? Van school, voetbal, golfen, het uitgaansleven of gewoon zomaar op straat. En wie kent inmiddels Preyde Sanitair niet? Verscholen in een klein straatje in een woonwijk, en toch zo bekend. Klanten uit vele delen van ons land en zelfs uit het buitenland, wisten onze firma te vinden. Dit is tevens te danken aan de vele installateurs en aannemers uit Haarlem en de regio, die hun cliëntèle al sinds jaar en dag doorverwijzen naar onze showroom, waar ze hun plannen zien uitgroeien tot een mooi resultaat.

En daar gaat het ten slotte om!

Wij wensen iedereen veel lees plezier toe!

Familie Preyde

Preyde Sanitair B.V.

